

# Van schaapskooi naar schaapskooi



## Wandelroute (14 km)

Met de wandeling Van Schaapskooi naar Schaapskooi, loop je van Biest-Houtakker langs het kanaal naar de plaats waar vroeger de schaapskooi van dorpsherder Franciscus Verhoeven (kortweg 'de Sus') stond. Vanuit daar wandel je naar de vroegere brouwerij de Schaapskooi, tegenwoordig La Trappe, de Brouwerij van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.

Van schaapskooi naar Schaapskooi volgt de volgende wandelknooppunten:

**START – 23-67-68-20-21-22-09-03-08-91-92-10-21-70-06-05-03-29-24-22-23- EINDE**



1. Je begint deze wandeling op knooppunt 23. Van daaruit wandel je naar knooppunten 67 en 68 waar je de Onze-Lieve-Vrouwe Zoete moeder gods kapel
2. Vervolg de route naar knooppunt 20 en 21 door de Gemeijnt, de gemeenschappelijke gronden van de Biestenaren. Op weg naar knooppunt 22 passeer je de plaats waar voorheen de schaapskooi van 'de Sus' (Franciscus Verhoeven) stond.
3. Vervolg je weg naar knooppunten 09 en 03 over de 'hooge dèek', waar tijdens de tweede wereldoorlog een noodbrug geplaatst werd en ga richting knooppunt 08.
4. Wandel nu over de schitterende kerkeindse heide richting knooppunten 91, 92 en 10. In de verte zie je nu het markante silhouet van Trappistenklooster Koningshoeven. Tussen knooppunt 21 en 70 vind je de tweede 'schaapskooi' op de route. De wereldbepaalde trappistenbrouwerij die tegenwoordig bekend is onder de naam 'La Trappe'.
5. De terugweg via knooppunt 70, 06 en 05 voert je langs het Wilhelminakanaal. Aan de andere zijde van het water vind je Tilburgs studentenroeivereniging Vidar en natuurlijk Beekse Bergen Speelland.
6. Bij knooppunt 03 steek je brug Biest-Houtakker over om via de lage dijk terug te lopen naar het startpunt. Via knooppunten 29, 24, 22 en 23 arriveert u weer terug bij Bezoekerscentrum Buitengewoon.

Deze wandeling is ongeveer 14 kilometer lang en start bij knooppunt 23, bij bezoekerscentrum Buitengewoon in het centrum van Biest-Houtakker. Daar kun je ook parkeren.

Op de route passeer je het schitterende natuurgebied de Kerkeindse heide op weg naar trappistenbrouwerij La Trappe bij Abdij de Koningshoeven. Uiteraard kun je in het proeflokaal genieten van de verschillende bieren, maar loop ook zeker binnen bij de abdijwinkel. Ook de kazen van nabijgelegen Geitenhoeve zijn zeker het proeven waard.

Op de terugweg wandel je een groot deel langs het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Biest-Houtakker. Fijn om die vaak stevige la Trappe biertjes uit de benen te krijgen 😊